

SIR JEROM'S BEESTIGE WANDELING



WIE IS SIR JEROM?

Nen Antwerpse standard wirehaired dachshund, but still a smooth operator. Sir Jerom is een professionele foodie en recensent van hondvriendelijke plekken in Europa.

Hij deelt zijn hotspots (en dat mag je zeer letterlijk nemen) met zijn Instagram volgers en de lezers van WOEF magazine.

Deze spek-fan kijkt ernaar uit met jou op stap te gaan!



BEN JE ER KLAAR VOOR?

Je kan de wandeling stap voor stap volgen via deze gids. Je kan ook zelf een wandeling uitstippelen, aan de hand van de adressen die we verzamelden in een handige map die je ontdekt via de QR-code onderaan deze gids.

Maak kans op een gratis goodie-bag en volg Sir Jerom op Instagram om te ontdekken waar hij ze vandaag uitdeelt! (@sir_jerom)

LEGENDE



Bezienswaardigheden



Eten & Drinken



Shoppen



SIR JEROM'S BEESTIGE WANDELING



ROUTEBESCHRIJVING

We starten aan een mooi zicht, aan het Kempisch Dok. **1**

Loop naar het zuiden op de Binnenvaartstraat, richting de Indiestraat.

Sla rechtsaf, de Indiestraat in. Loop de Indiestraat ten einde en ga dan naar links. Links van je ligt het Cadix Park, met enkele fijne terrasjes. **2**

Rechts van je kan je chillen met je billen aan de vernieuwde New Yorkkaai. **3** Loop tot het einde van de Kattendijk Oostkaai, neem een flauwe bocht naar links en volg de Catharina Pepijnstraat.

Loop even langs Bar Brut **4** en laat me weten of jij lphy net zo leuk vindt als ik! Vervolg en wandel een scherpe bocht naar rechts naar richting de Londenbrug. Sla linksaf aan het eerste kruispunt, de Bordeauxstraat in. Stop bij A Fresh Tart en bestel een Sir Jerom croissant! **5** Wandel de Bordeauxstraat verder uit en sla rechtsaf, de Napoleonkaai op. Ga op het einde naar rechts en volg het dok via de Entrepotkaai. Sla rechtsaf naar de Godefriduskaai en blijf het dok volgen. Passeer eventueel even bij Bokertov voor lekker streetfood. **6** Wandel voorbij de slotjes A en herdenk mijn lieve vrienden. **7 8** Stap verder richting het MAS. Met wat geluk komt de geur van spek je al tegemoet! **9** Ga aan het MAS naar links, het Van Schoonbekeplein op en vervolg je weg richting vervolgens naar het Falconplein, maar vergeet niet Jeroen even goeiendag te gaan zeggen! **10**



SIR JEROM'S BEESTIGE WANDELING



Van het Falconplein loop je naar het zuiden, richting de Falconpoort. Volg de flauwe bocht naar rechts naar de Huikstraat. Loop deze ten einde en steek de Sint-Paulusstraat over naar de hippe, vernieuwde Lange Koepoortstraat. Lunch bij Mr. Pickles **11** en shop voor onze kattenvrienden. **12**

De straat gaat over in de de Korte Koepoortstraat, waar mijn goede vriend Emmo de lekkerste kaneelbroodjes bakt. **13**

Sla linksaf naar de Wijngaardstraat en wandel vervolgens naar het Hendrik Conscienceplein. **14**



Wandel rond het standbeeld, onder het gebouw en ga de Sint-Pieter-en-Paulusstraat in. Sla rechtsaf naar de Korte Nieuwstraat, vervolg linksaf naar de Melkmarkt. Sla rechtsaf naar de Sint-Pieterstraat die uitkomt op de Groenplaats, die je in zuidelijke richting oversteekt naar de Schoenmarkt.

Aan de Cru, ga je rechtsaf naar de Geefsstraat, waar je in een historisch pand een lekker wijntje kan drinken, met heerlijk gebak! **15**

Sla linksaf naar de Lombardenvest, nu kom je in mijn lievelingsstraatjes van 't stad. Goede vrienden van me hebben hier een leuke shop voor honden! **16** Kuier wat rond in de straatjes en ga via de Wiegstraat naar de de Meirbrug.



Sla rechtsaf richting de Meir en je komt terecht in de bekendste winkelstraat van Antwerpen. In een zijstraatje van de Meir, tref je speciaalzaak Purrfect design aan. **17** Halfweg de Meir, ga je rechtsaf naar de Wapper. Steek de Schuttershofstraat over en stap tussen Twinset en de Horta richting de Oudevaartplaats. Ontdek

op het plein in het weekend een leuke markt. Ook gedurende de week is het hier fijn! Geniet van een hondenijsje of ga shoppen bij de oudste dierenwinkel van 't stad. **18** **19** Loop naar rechts, richting de Tabakvest. Sla de Tabakvest in en steek op het einde het plein over (voorzichtig voor de tram!). Sla linksaf naar de Begijnenvest, wandel rechts om op de Begijnenvest te blijven en loop helemaal tot op het einde. Sla rechtsaf op de Kasteelpleinstraat om te gaan shoppen bij Pawlov. **20** Loop de Kasteelpleinstraat uit, en ga rechts de Begijnenstraat in. Vervolg je weg naar de Bredestraat. Loop een stukje op de Kleine Markt en verwonder jezelf in de Wunderkammer. **21** Ga terug en sla rechtsaf in de Happaertstraat, waar mijn vriendin Clodette de koffie serveert. **22** Op het einde van de straat ga je links, naar de Bogaardestraat en vervolgens rechtsaf naar de Schoytestraat. Op het einde van de Schoytestraat, steek je de Nationalestraat over en vervolg je de weg naar de Franckenstraat. Sla linksaf naar de Pompstraat. Op het einde van de straat, sta je op de Sint-Andriesplaats, waar een beestige kroeg is! **23** Ga over het plein en rechtsaf naar de Lange Ridderstraat en linksaf naar het Munthof. **24** Vervolg je weg naar de Muntstraat en wandel linksaf naar de Korte Ridderstraat, een gezellige groene straat in 't midden van 't stad. Sla rechtsaf naar de Steenhouwersvest en wandel op het einde van de straat, links naar de Nationalestraat. (heb je grote dorst? maak dan even een stop bij Billie's Bier Kafétaria in de Kammenstraat) **25** Steek opnieuw de Groenplaats over, en ga Viv even goeiedag zeggen! **26**



SIR JEROM'S BEESTIGE WANDELING



Wandel richting de kathedraal en ga de Jan Blomstraat in en passeer "den hungerigen driehoek", ofwel het hoekje waar Jean Sur Mer, **27** Brasserie Appelmans **28** en Da Giovanni **29** elkaar verbinden!

Vervolg je weg en je loopt zo de Handschoenmarkt op, waar je even kan stilstaan bij het prachtige verhaal van Nello en Patrasche. **30**

Loop terug richting in de richting van de Hongerige Driehoek en sla de eerste straat rechts, de Tempelstraat in. Wandel links op de Oude Koornmarkt en ga direct rechts de Pelgrimstraat in. Nu moet je even de ogen goed open houden! Velen zoeken de ingang van de Vlaaikensgang, slechts weinigen vinden hem! Wandel door de Vlaaikensgang en geniet van de rust. **31**

Als je de Vlaaikensgang uitkomt, sta je terug op de Oude Koornmarkt. Ga links op de Oude Koornmarkt en direct terug links, naar de Hoogstraat. Sla de derde straat rechts in, nu ben je op de Vlasmarkt en kan je de wandeling afsluiten bij Dominic! **32**





BEZIENSWAARDIGHEDEN

1

Het Kempisch Dok

Op zomeravonden, terwijl iedereen drumt voor een plekje aan de Scheldekaaien of elkaar in de nek ademt in de binnenstad, is het hier lekker rustig.

*De Slotjes van A*

Antwerpen ziet 'A geire' en hier kan je de liefde voor Antwerpen, of voor elkaar, uiten. Er hangen liefdesslotjes, die mensen daar hangen om elkaar de liefde te verklaren: het menselijk antwoord op een goede snuffel aan elkaars achterste laten we zeggen. Het is niet enkel voor 'de A' dat deze plek zo bijzonder voor me is: Teckel Karel, een goede vriend van me, verloor twee jaar geleden onverwacht zijn zusje Leonie aan een zeldzame ziekte. Aan de A hangt een herdenkingsbordje voor haar. We staan er altijd even stil, want Leonie is een prachtig meisje, die heel graag teckels zag en die nooit vergeten mag worden.

7

*Jean Bob*

8

In tegenstelling tot wanneer hij nog leefde, loop je er nu voorbij voor je het weet. Jean Bob, de hond van Karen François, heeft hier ook een gedenkplekje. In een voetschraper aan het huis met de rode deur, vind je een uniek staaltje miniature street-art.

Chillen met die billen

3

De spiksplinternieuwe banken aan het spiksplinternieuwe plein nodigen uit om aan het water te chillen en al je zorgen even helemaal te vergeten. Hier geen piekernissen over spek die bijna op is, over waar ik mijn bot nu weer begraven heb of over de hond van de buurman die steeds op mijn terrein komt plassen. Hier passeert de tijd zonder enige vorm van stress.

Italië in Antwerpen

14

Waan je in Italië op dit plein en zeg den Hendrik een goeiedag van me. Hendrik is de man die het Vlaamse volk leerde schrijven. En, wat voor een viervoeter zoals ik toch ook wel interessant is aan dit plein, is dat er een watertap staat waar we onze dorst even kunnen lessen en eventueel een waterflesje kunnen vullen.



BEZIENSWAARDIGHEDEN



Nello en Patrasche

Het liefste Antwerps duo, ligt onder een deken
vlak voor de kathedraal.

Nello en zijn maatje Patrasche waren onafscheidelijk. Nello was gek op tekenen en was grote fan van de grootmeester Rubens. Hij deed mee aan een tekenwedstrijd, maar toen zijn schilderijen niet werden gekozen, gaf hij niet op. Hij schilderde door en droomde ervan ooit de kathedraal van Antwerpen te bezoeken. Helaas brak het noodlot toe en Nello stierf. Nu liggen ze voor altijd samen aan de voet van de kathedraal.

30

24

Street-art Munthof

Dit pleintje was altijd al een grafitti-pleintje. En een plek waar veel honden samenkomen. Het is dan ook geen toeval dat de artiesten Linskone, Flash and Gun T deze coole honden op de muur schilderden!



Vlaaikensgang

31

Hier kom ik graag de romantische sfeer opsnuiven. Veel toeristen zoeken naar dit kleine steegje, slechts weinig vinden het.



ETEN EN DRINGEN

A Fresh Tart

5 We kwamen hier voor 't eerst binnen toen DogMom zin had in een koffietje. En ze was die bijna vergeten, omdat ze gehyponotiseerd werd door de lekkernijen in de toonbank. De eigenaars, Jesse en Giovanni, zijn mannen met smaak. En niet enkel omdat ze zelf twee teckels hebben. Ze staan garant voor de meest unieke smaaksensaties. Elke eiland-bewoner weet dat het hier te doen is als je een goei gebakske zoekt. Ga naar hier voor de koffie, maar het is op eigen risico; wedden we dat je buiten komt met veel meer dan enkel dat? Ze hebben deze week een Jerom's Special! Alstemblijft zeg. Een lekkere Croissant met ham en kaas.

Bar Brut

4 Ik zou lyrisch kunnen doen over de unieke funkiness van de natuurwijnjes die ze hier serveren, maar die mag ik niet drinken. Ik zou een epistel kunnen schrijven over de olijven die de eigenares zelf marineert en een klassieker zijn op haar fantastische hapjeskaart. Maar dogmom eet die altijd helemaal op nog voor ik er zelfs maar naar kan kijken. Ik baseer me dus enkel op vanhoren-zeggen.

Ik zou kunnen vertellen over Pieter en zijn hond Pablo, die hier samen met lphy de zaak runnen, maar ik blaf te luid als ik Pablo zie.

Dus ik zet lphy in de kijker.



lphy is de enige op de wereld die me 'Jerommiewommie' mag noemen. Ok, ze doet dat telkens vrij luid op een vol terras, en misschien is het voor mijn imago beter dat ze daar toch maar eens mee ophoudt. lphy verwent me met de lekkerste koekjes achter de bar en geeft er meer dan eigenlijk mag van dogmom. Als ik ooit op zoek moet gaan naar een nieuwe dogmom, dan wordt het zonder twijfel deze madam.

La Pipe d'Anvers

2 Er zijn zo van de plekken waar je je als hond gewoon echt heel welkom voelt. La Pipe is daar een van. Zowel buiten als binnen wordt je als viervoeter behandeld als VIP. Ook de pawrents hebben niet te klagen. De oerklassieke, verzorgde gerechten die ze hier op tafel toveren zullen gegarandeerd in de smaak vallen.



ETEN EN DRINKEN

Dr. Beer

10

Een frisse pint, stevige Trappist of goed getapt Bolleke is makkelijk te vinden op het Eilandje. De liefhebber van de meer exotische bieren leid ik met veel plezier naar Dr. Beer. Jeroen houdt als een echte dokter de goede gesteldheid van zijn bierkaart in de gaten en stuurt regelmatig bij zodat er altijd wel wat boeiends achter de tap zit. Het tweede ding waarin Jeroen niet te kloppen is, is kaas. Altijd heeft hij wel een lekker stukje voor een brave teckel en andere honden achter de hand. Moet het gezegd dat we hier regelmatig stoppen?

*Red Sonja*

9



Red Sonja staat elke dinsdag, woensdag en donderdag aan het MAS met haar Omeletshop. Sonja heeft zelf een paar honden en weet verdraaid goed hoe ze ons rond haar vingers moet draaien. Elke hondenbezoeker krijgt van haar een puntzakje geurend vers spek! Een puntzak... Dit is werkelijk een droomvrouw ... het menselijke equivalent van een ranke Ierse Setter. Je vindt haar ook soms aan het Mechels Plein of aan het Theaterplein. Wie zoekt die vindt!

Bokertov

6

Boker Tov is een Israëlische deli, bar & restaurant dat een stukje van Tel Aviv naar Antwerpen brengt. De broodjes zijn zo rijkelijk belegd dat er meestal wel een klein stukje af kan voor een hongerige hond. Het allerleukste is, wanneer de pawrents de Balagan Box afhalen en we een dekentje spreiden aan het water. Balagan betekent zoveel als "gezellige rommel" in het Hebreeuws en dat is ook exact wat er in de box zit: een mix van delicioes Israëlisch fingerfood. Bon, ze noemen dat fingerfood. Van mij mogen ze het ook gerust "pootfood" noemen. Liep ik eens over het picknick-deken met mijn poten in de hummus en tabbouleh? Misschien... Ik kan je alleszins verzekeren dat het niet lang duurde voor mijn smaakpapillen tevreden waren en mijn poten terug proper.



ETEN EN DRINKEN

Mr. Pickles

11

Baas des huizes Chico, is een allemansvriend! Hij zet zich naast iedereen die een knuffeltje wil. Woops, had je nog niet door dat de baas hier ook een hond is? Ik ben zot van plekken waar de hond de CEO is. Ok, en de broodjes met pastrami zitten er ook wel voor iets tussen dat ik hier zo graag kom.

Tartoer

13

Lang geleden, toen de dieren nog spraken, kon je hier slagerij 'Van Den Brande' vinden. Dogmam ging daar vaak met haar grootmoeder heen, en ze kreeg toen steeds een 'vleesje'. Feest! Nu is het aan mij om in dit hoekpand een snack te krijgen. Als dogmam hier stopt voor een heerlijke koffie of huisgemaakte ijsthee, ga ik even hallo zeggen aan mijn knappe vriend Emmo, die deze plek bewaakt. De vegan kaneelbroodjes zijn fantastisch!



Het Archief

15

Vertel alsjeblieft niemand over dit verborgen juweeltje. Het is een magische plek, vol verhalen. Het is een prachtig etablissement, waar ze geweldige wijnen en heerlijke hapjes serveren. Maar vertel het alsjeblieft aan niemand. (Opgelet: door de vloerconstructie, kunnen honden enkel op het gelijkvloers en de eerste verdieping)

Bakker Aldo

15

De geschiedenis van het gebouw, trekt je naar binnen. Of de geuren van de heerlijke gebakjes. Dat kan ook! Alleszins beloof ik je dat je versteld gaat staan van de geur én de vriendelijkheid die er hier heerst. Je kan hier trouwens een gebakje kiezen, en (als Het Archief open is) dit mee naar boven nemen om nog meer te genieten van dit indrukwekkend pand.



ETEN EN DRINKEN

Icelab Nicecream Creations

18

Een vegan hondenijsje? Met een beetje geluk schijnt de zon tijdens je wandeling en kan je wel een verfrissend ijsje gebruiken. En als de zon niet schijnt, dan laat de eigenares van Icelab ze wel stralen voor je. Hilde maakt alles volledig zelf, ja ook het hondenijs! En dankzij Hilde kan ik de ecologische voetafdruk van mijn spekverslaving een klein beetje in toom houden.

*Raket*

22

In Raket vind je Odette en dat is een Antwerpse vedette! Odette is de host van deze plantaardige koffiebar met een hoekske af! Een toffe, unieke koffiebar waar je ook een lekker snackje kan eten. En natuurlijk vergeet Odette haar vierpotige vrienden niet. Ze heeft voor ons ook wat lekkers achter haar kleurrijke bar liggen!

*Billie's Bier Kafétaria*

Dogdad en ik gaan supergraag naar Billies Bier Kafétaria, genoemd naar Billie, de helaas overleden Franse Bulldog van de eigenaar. Het is echt waanzinnig hoeveel verschillende bieren ze in deze gezellige bruine kroeg hebben. Ga ook eens langs Billie's bottle shop in de Aalmoezenierstraat 38. Een ruime selectie biertjes wacht op je en acherin kan je even genieten van het stilste tuintje van 't stad.

25

Het Beestenbos

23

Sint Andries is een dorp op zich en ik kom hier graag eens snuffelen! Dat doe ik 't liefst op het terras van 'Het Beestenbos'. Want zeg nu, want is een Beestige Week zonder een deftig Beestenbos! De beesten die hier werken zijn bijzonder, dat kan ik wel met enige zekerheid stellen. En stuk voor stuk heel erg aardig.



ETEN EN DRINKEN

Brasserie De Post

26

Zet u op het terras, kijk over het plein en laat de tijd passeren. Terwijl de pawrents van een goei bolleke genieten of van een mega grote hapjes-schotel (die heet hier niet voor niks 'De Kathedraal', doe ik niets liever dan de teefjes tellen die voorbij passeren. Oh, en doe de groetjes aan Viv als je hier bent! Zij heeft vast en zeker een koekske voor je klaar!



Harbor Café Jean Sur Mer

Een 'pimp my shrimp' burger?
Of een 'veggie boom boom'?
Yep, ze zijn echt zo heerlijk als het klinkt!

Wat begon als een food truck, is nu een erg cool havencafé in het hartje van de stad, recht over onze kathedraal.

27

Brasserie Appelmans

28

Dit is dé Absinthbar van 't stad! De imposante keuze aan lekkere dranken is immens. En elke hond wordt warm onthaald.

De eigenaar heeft zelf ook een hond en weet hoe die de vierpoters in de watten moet leggen. Probeer zeker ook het stoofvlees! Dit maken ze hier met De Koninck bier!

Da Giovanni

29

Dit is misschien wel de bekendste Italiaan van Antwerpen. En dat heeft een reden. Verwacht je aan stevige pasta, goeie, royale pizza's, een vriendelijke ontvangst en een aardige knuffel en water voor viervoeters! De ideale plek om budgetvriendelijk een leuke avond in te zetten.





ETEN EN DRINKEN

The Yellow Window Coffee House

32

Als een uitbater 3 stickers op zijn raam kleeft die aangeven dat honden welkom zijn, dan weet je dat je goed zit! Koffie, cakes, scones, cookies. I love it!

Passeer zeker deze plek en doe de super vriendelijke eigenaar Dominic de groeten van me!





SHOPPEN

Petaporter

16

Bowie, George en Winston zijn hier de CEO's. Robin zorgt voor hen en voor alle andere honden die deze classy winkel bezoeken. Ze heeft ook altijd een lekkere verrassing voor me achter haar toonbank liggen. Iets nodig om stijlvol door de stad te flaneren? Dan moet je hier zeker even passeren!

Dierenspeciaalzaak De Pauw

19

Misschien wel de dierenzaak die al 't langst in Antwerpen bestaat! Al 40 jaar kan je hier terecht voor de lekkerste snacks en zoveel meer.

A Purrfect Design

17

De moderne honden en katten komen hier vaak over de vloer, om een shopke te doen. Een goei winterfrakske? Of een plezant speeltje? Hier ben je aan het juiste adres!



Katshop.be

"Een winkel voor katten op een hondenwandeling?", hoor ik u vragen. Awel ja, het is niet omdat we er soms achter jagen dat we er niet eens iets voor mogen meebrengen, toch? En ik ben er zeker van dat er ook kattenliefhebbers aan de wandeling meedoen. Die gaan hun hartje hier nogal eens kunnen ophalen!

Wunderkammer

Op 't eerste zicht lijkt dit geen winkel waar je hondenspullen vindt. Maar niets is minder waar! Bij Wunderkammer vind je leuke leibandjes, kommetjes, speeltjes, ... En als bonus zijn de winkeliers GROTE hondenfans!

Pawlov

20

Marie en Bowie staan te popelen om je te ontmoeten in hun winkel! Nog niet zo heel lang geleden verhuisden ze van 't Harmoniepark naar 't Zuid en deze winkel is echt GROOT! Stijlvolle bandana's, schoon frakskes? You name it, hier hebben ze het!

12

21

Sir
JEROM



SIR JEROM'S BEESTIGE WANDELING



STIPPEL JE EIGEN ROUTE UIT!

We verzamelden al deze adressen in een handige map. Gebruik de map om je eigen, aangepaste route uit te stippelen. Scan de QR-code en ga op pad.



VOLG ME!

Volg me op Instagram en tag me in de foto's die je tijdens de wandeling maakt.

Wil je nog meer hondvriendelijke plekken ontdekken? Surf naar mijn website www.sirjerom.be waar ik mijn favoriete plekken met je deel.

Sir
JEROM



- 1 Het Kempisch Dok
- 2 La Pipe d'Anvers
- 3 Chillen met die billen
- 4 Bar Brut
- 5 A Fresh Tart
- 6 Bokertov
- 7 De Slotjes van A
- 8 Jean Bob
- 9 Omeletshop Red Sonja
- 10 Real Dr. Beer
- 11 Mr. Pickles
- 12 Katshop.be
- 13 Tartoer
- 14 Conscienceplein
- 15 Het Archief / Bakker Aldo
- 16 Petaporter
- 17 A Purrfect Design
- 18 IceLab Nicecream Creations
- 19 Dierenspeciaalzaak De Pauw
- 20 Pawlov
- 21 Wunderkammer
- 22 Raket
- 23 Beestenbos
- 24 Munthof



25

Billie's Bier Kafétaria

26

Brasserie De Post

27

Harbor Café Jean Sur Mer

28

Brasserie Appelmans

29

Da Giovanni

30

Nello & Patrasche

31

Vlaaikensgang

32

The Yellow Window Coffee House

Openingsuren

Uiteraard zijn de winkels en horeca-zaken niet 24/24 geopend. Check even de openingsuren van de plekken die je graag bezoekt.